

דברים לזכרו של דודי הרה"ח הרב דן יואל ליווי ע"ה נשיא ארגון הכשרות העולמי או קיי

שהם מאד מכבדים רב שיודע לעמוד על העקרונות ההלכתיים.

מובא בשולחן ערוך על הפסוק בתהלים אעירה שחר, שתהא אתה מעורר השחר, כלומר לקום לעבודת השם לפנות בוקר, הרב ליווי ע"ה הקפיד לקום לפנות בוקר בכל מקום שהגיע וגם כשהיה עייף לאחר טיסה ארוכה, ללמוד תורה והלכה ולהכין את שיעורי התורה שמסר במשך היום וכן לענות על שאלות הלכתיות שהפנו אליו מכל רחבי הגלובוס וכך מסר עצמו לעמידה על חומות הכשרות סביב השעון עד לשעות הלילה.

אדם קרוב אצל עצמו, ולכן על אף שהרב ליווי קיבל היתר הוראה וסמיכת חכמים מגדולי הפוסקים, הרב מאיר

ברנסדורפר זצ"ל והרב משה פיינשטיין זצ"ל, עם כל זה הוא קבע שכל שאלה בהלכה יפנו לרבנים גדולים פוסקי הלכה, המלווים את ארגון הכשרות בכל שאלה הלכתית, בראשם הרבנים החשובים, הרה"ח רבי מנחם מאיר וייסמנדל שליט"א רב קהילת נייטרא במונסי, והרה"ח אשר אקשטיין שליט"א רב קהילת מחזיקי הדת בורו פארק, ועוד רבנים חשובים. הרב ליווי קיבל דעתם והפנה אליהם שאלות הלכתיות על מנת שלא לפסוק בעצמו.

הרב ליווי נלב"ע באחרון של פסח בשבוע של פרשת שמיני בה מסופר על מות שני בני אהרון בקרבתם לפני ה', ובקרבוי אקדש, וכפי המובא במפרשים שבפטירת הצדיקים מתקדש העולם ומתתן מכפרת על עוונות הדור, ועל כן יש את הציווי ואחידם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

הרב ליווי היה אדם גדול בעל ידע עצום בכשרות והבנה עמוקה בטכנולוגית המזון, פטירתו היא אבידה גדולה לתלמידיו ולכל עולם הכשרות.

המקום ינחם את המשפחה החשובה ואת כל צוות הרבנים ועובדי ארגון האו קיי, ובכך שנמשיך בדרכו בעמידה ללא פשרות על חומות הכשרות נזכה לקיום הפסוק בילע המוות לנצח, ושיהיה מליץ יושר על הרבנית תחי' ועל משפחתו ועל כל צוות העובדים בארגון האו קיי שאותם אהב והדריך כאב את בנו, ושנזכה לגאולה שלימה בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

החותרם לכבוד התורה

שלמה חיים הלוי וינפלד

© Rabbinic Coordinator

ב"ה אייר תש"פ

צעיר אנכי לימים, על כן דחלתי ואירא לחוות דעה בהספידו של תלמיד חכם גדול כמורה"ר דן יואל ליווי ע"ה.

אך ההשגחה העליונה זימנה שבמשך השנתיים האחרונות זכיתי ודודי הרב ליווי ע"ה צירף אותי לצוות הרבנים בארגון הכשרות העולמי או קיי, ובדרכו המיוחדת ללא פשרות, לקחני תחת חסותו בקשר יום יומי בהדרכה אישית כיצד לנהוג בעמידה בתוקף על שמירת חומות הכשרות, ובדרכי התורה אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

על כן ולמען ידעו דורות הבאים אשתף כמה מההנהגות בהם ראיתי את הרב ליווי ע"ה בהידור מיוחד

אשר אפשר ללמוד ממנו דרך בעבודת השם, ולהוסיף בחיזוק התורה והמצווה.

פותחים בכבוד אכסניה, עוד בימי בחרותי בתקופת לימודי בישיבה בניו יורק בשנת תש"ס, הרב ליווי ותבלחט"א זוגתו הדודה הרבנית תחי' הזמינו אותי להיות אורח קבוע בביתם, ביודעם אשר תנאי הפנימיה והחדר אוכל בישיבה לא היו מספיקים, ובסוף כל ארוחה הייתי יוצא עם שקיות מלאות באוכל עבור שאר הבחורים בישיבה על מנת שילמדו מתוך שובע.

בביקוריו של הרב ליווי ע"ה בארץ ישראל, יצא לי ללוות אותו פעמיים לביקור בביתו של הרה"ג רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל מהבד"ץ של העדה החרדית בירושלים, אשר הסמיך את הרב ליווי בצעירותו לרבנות. הרב ברנסדורפר זצ"ל שכבר היה חלש מאד ולא קיבל קהל, שמע שהרב ליווי בא לבקרו וביקש להכניסו והיה נראה במוחש שהביקור משמח אותו, כשהרב ליווי יצא לרגע מהחדר, הרב ברנסדורפר פנה אלי ואמר לי, שהוא מעיד על הרב ליווי שהוא ירא שמיים מרבים ותלמיד חכם עצום.

באחד מהנסיעות שלי עם הרב ליווי ע"ה למדינה מסויימת לביקורת כשרות במפעלים, ונפגשנו עם בעלים של מפעל שוקולד השני בגודלו באותה מדינה, בעלי המפעל ביקשו לקבל כשרות על מפעל השוקולד. הרב ליווי שהבין שלא יתאפשר להקפיד על כל ההידורים בהכשרת המפעל כפי שהוא תמיד מקפיד, הודיע בצורה ברורה ובדרכי נועם שהוא לא יכול לתת כשרות לאותו מפעל. וזאת על אף שרב הקהילה ביחד עם רבנים נוספים ניסו לדבר עם הרב ליווי למצוא היתרים הלכתיים ולהקל. בסופו של דבר בעלי המפעל על אף שלא קיבלו כשרות, פנו אל הרב ליווי ואמרו